

# Wonen in Nederland

## *Recht of Onrecht?*

Hugo Beunder, [hugo@beunder.com](mailto:hugo@beunder.com)

Meer info: <http://www.beunder.com/wonen>

Onrecht is niet van vandaag of gisteren. Maar tot zo'n 250 jaar geleden bestonden er nog common grounds, gemeenschappelijke gronden. Daarop konden (arme) mensen hun eigen voedsel verbouwen en een huisje zetten. Daarmee waren ze in ieder geval verzekerd van de kans op overleven. Die common grounds zijn afgepakt, net toen de industriële revolutie begon. Zonder enig middel van bestaan waren mensen gedwongen om voor (letterlijk) hongerloontjes in de industrie te gaan werken. Nu lijkt het wat beter, maar het systeem is hetzelfde. Pak iemand alles af zodat hij geen andere keus heeft dan als loonslaaf door het leven te gaan.

(Landbouw)grond kost rond de €5,- per vierkante meter. Zodra een gemeente de grond de bestemming bouwgrond geeft stijgt de prijs naar 200-500 euro per vierkante meter. Iemand steekt dat in zijn zak. Een projectontwikkelaar of woningbouwvereniging bouwt vervolgens woningen volgens eigen inzicht en absurde bouwverordeningen die niet meer van deze tijd zijn. Vervolgens zijn de koop- of huurprijzen zo hoog dat iedereen de rest van zijn leven fulltime moet werken om zijn woning te kunnen betalen. Een woning die hijzelf niet heeft kunnen ontwerpen.

Voedsel moeten we in de supermarkt kopen. Voedsel waar we niet om vragen, met allerlei chemische rommel en genetisch gemodificeerde soja. Voedsel wat vervoerd moet worden, vaak uit verre landen, en via fabrieken in plastic verpakt in de supermarkt komt.

In Nederland is er 2000 m<sup>2</sup> grond per persoon! We moeten het recht eisen 1000 m<sup>2</sup> te kunnen kopen voor €5000,-, zodat we ons eigen ecologisch huis kunnen bouwen en ons eigen voedsel produceren. (Natuurlijk kunnen we wel moderne techniek gebruiken). Zo krijgen we de vrijheid om buiten de deur te werken als er genoeg voor betaald wordt, en anders niet. We kunnen klimaatverandering voorkomen door geen fossiele brandstof meer te gebruiken. En als we het in een gemeenschap doen dan wordt het ook nog gezellig! En we halen meteen even het kapitalistische systeem onderuit, gewoon door eruit te stappen.