

ik beschuldig

Hugo Beunder, 19 maart 2013

Ter gelegenheid van het debat:

Zorreguieta, een klassiek geval van klassenjustitie?



Ik heb altijd een hekel aan liegen gehad en ben er ook slecht in. Daarnaast heb ik altijd een sterk gevoel voor rechtvaardigheid gehad. Ik word altijd boos als ik onrechtvaardigheid zie. Rond de zaak Zorreguieta zie ik al ruim 12 jaar gedraai, gekonkel, ontkenning en zwijgen. Liegen en zwijgen door Zorreguieta zelf, Maxima, het hele koninklijk huis, de Nederlandse media en de politiek.

Ik spreek vrij en ongebonden mijn mening uit, een boosheid over al hetgeen ik sinds 2001 over deze zaak heb gelezen en gezien, en ook over wat ik juist niet heb gelezen of gezien. Ik kan niet leven in de wetenschap dat ik weet welke gruweldaden onder verantwoordelijkheid van Zorreguieta zijn gepleegd en het feit dat hij in Nederland hielenlikkend ontvangen wordt omdat hij in gezelschap verkeert van een koningin, helaas onze koningin.

Er is media die kritisch is, waardering daarvoor. Maar de meerderheid van de media, geschreven of op televisie, is laks of leugenachtig. Zwijgen is ook liegen. Ik wil geen specifieke media noemen, noch positief, noch negatief. Ik kan geen volledige opsomming geven, zou fouten maken. De NOS wil ik wel noemen omdat die uit ons belastinggeld wordt betaald en dit al te vaak misbruikt om een leugenachtig sprookjesachtig beeld te schetsen rond het koningshuis en rond Jorge Zorreguieta. Ik wil correct nieuws van mijn belastinggeld maar ik krijg leugens.

Mij wordt vaak gezegd dat er belangrijker zaken zijn. En ja, er zijn andere zaken die belangrijk zijn. Maar hoe kun je als land accepteren dat je staatshoofd nauwe banden onderhoudt met iemand die schuldig is aan misdrijven tegen de menselijkheid? Dat een massamoordenaar naast ons staatshoofd in de kerk zit. Wat moet ik zeggen als ik naast een slachtoffer van het Videla regime achter een dranghek sta bij een demonstratie en op 1 meter van ons vandaan de auto met Beatrix op de achterbank vrolijk zwaaiend voor ons langs rijdt met Zorreguieta op de voorstoel? Ach, deze keer mocht hij er wel bij zijn want het is geen officiële gelegenheid. Ik wil rechtvaardigheid en dat kan niet met een staatshoofd dat geen zier geeft om mensenrechten en alleen maar mooie praatjes uitkotst als kerstrede. Hoe kunnen we andere landen op de vingers tikken als we zelf onderdak bieden aan een massamoordenaar in koninklijke paleizen in plaats van in het Internationaal Gerechtshof? Wat is het signaal aan dictators die op dit moment hun bevolking uitmoorden? Ach het geeft niet, we hebben hier drie prinsesjes en over 20 jaar kan je zoon rustig hier trouwen en jij mag ook komen?

Dit is geen juridisch stuk. Het is een beschuldiging op basis van principes van rechtvaardigheid. De beschuldiging betreft het netwerk van schulden, meewerkers, meelopers, zwijgende familie en ga zo maar door.

Ik beschuldig Jorge Zorreguieta.

Qua feiten zult u niets nieuws horen. Alles is bekend. Maar de politiek, openbaar ministerie, media en volk verzwijgen het grotendeels, leggen de verbanden niet en durven of willen niet de juiste conclusies trekken.

Het is bekend dat burgers, de elite, in Argentinië de staatsgreep van 24 maart 1976 hebben voorbereid. De uitvoering, het vuile werk, hebben ze overgelaten aan de militairen onder leiding van Jorge Videla. Het waren de extreem rijke en machtige grootgrondbezitters die het plan hadden opgevat een staatsgreep voor te bereiden. De achtergrond was het invoeren van neo-liberalisme, subsidies op de industrie af te bouwen en de landbouwsector meer macht en winst te geven. Jorge Zorreguieta was vanuit een middenklasse familie als goede prater, onderhandelaar, charmeur en hielentikker in de jaren 70 opgeklommen tot vriendje en loopjongen van de rijken en was inmiddels secretaris van de Sociedad Rural Argentina, de SRA, de LTO van Argentinië. De SRA was wellicht de machtigste organisatie in Argentinië want 75% van de export kwam uit de landbouw. Zorreguieta werd een week na de staatsgreep benoemd tot staatssecretaris van landbouw. Bij zijn promotie in 1979 tot minister zwoer hij nog trouw aan de statuten van het *Proceso de Reorganizacion Nacional*. Hierin wordt gesproken van *erradicar la subversión*, **uitroeien** van de subversieve elementen. De ontkenning van de wetenschap van martelingen en gedwongen verdwijningen is volledig absurd. Kort na de staatsgreep schreef Jan van der Putten al in de Volkskrant over verdwijningen. In 1978 was er actie tegen deelname aan het WK door Bram en Freek met hun actie Bloed aan de Paal. Het comité SAAM was actief sinds 1979 met o.a. Liesbeth den Uyl, Mies Bouhuys en Hedy d'Ancona. Theo van Boven was als directeur van de afdeling voor Mensenrechten van de Verenigde Naties sterk betrokken bij de mensenrechtenschendingen in Argentinië. De regering Carter stuurde een onderzoekscommissie naar Argentinië. Wij wisten het, de hele wereld wist het. Zorreguieta lijkt de enige te zijn die het niet geweten heeft.

Een goede vriend van Zorreguieta is Martinez de Hoz. Zijn overgrootvader richtte de SRA op. Hij promootte de *Conquista del Desierto*, de verovering van de woestijn, maar overleed voortijdig. De grootvader van de huidige Martinez de Hoz verkreeg 25 duizend vierkante kilometer land als dank voor zijn deelname aan de Conquista rond 1880. De verovering omvatte genocide op de oorspronkelijke Indiaanse bevolking in het Zuiden van Argentinië, van Buenos Aires tot Patagonië. Van de oorspronkelijk bevolking bleef vrijwel niets over.

Martinez de Hoz is nog eigenaar van 1000 vierkante kilometer gestolen land uit de bloedige erfenis. Als een van de machtigste mensen in Argentinië speelde hij een voortrekkersrol bij de voorbereiding van de staatsgreep en werd minister van economie, de directe baas van Zorreguieta. Hij is in 2007 gearresteerd en is veroordeeld tot voorlopig huisarrest in afwachting van de definitieve rechtszaak.

De tweede grote vriend van Zorreguieta is Carlos Pedro Blaquier. Blaquier is in 1970 via zijn huwelijk met de erfgename president geworden van Ledesma, een bedrijf in het noorden van Argentinië met duizenden hectares grond en een gigant in suikerproductie met bijna 8000 medewerkers en een omzet van bijna 800 miljoen dollar per jaar in 2012. Het huis van Blaquier in Buenos Aires aan de

straat Azcuénaga werd gebruikt voor de beraadslagingen ter voorbereiding van de staatsgreep, deze groep noemde zich zelfs de "Grupo Azcuénaga". In de nacht van 24 maart 1976, praktisch op het tijdstip dat de junta bekendmaakte dat de militairen de macht hadden overgenomen, werden tientallen werknemers uit hun huizen gesleurd door militairen en politieagenten die gebruik maakten van bedrijfsauto's met chauffeur van Ledesma. Het is duidelijk dat de dodenlijsten in de voorbereidingen van de staatsgreep al waren opgesteld door Ledesma en waren doorgegeven aan de militairen, waarschijnlijk via Zorreguieta. In de nacht van 20 en 27 juli 1976 werd in twee dorpen de stroom uitgeschakeld en werden nog 400 mensen opgepakt, wederom door militairen en politieagenten gebruikmakend van bedrijfsvoertuigen van Ledesma. De opgepakte medewerkers waren ongewenste personen omdat ze b.v. lid van de vakbond waren. Velen werden gemarteld, 55 personen zijn nooit teruggekomen. Opvallend is dat Jorge Zorreguieta van mei 1984 tot kortgeleden voorzitter was van de bond voor suikerproducenten. Hij is nu erelid.

Videla zelf heeft in interviews toegegeven dat de burgers, de landbouwelite, in de aanloop naar de staatsgreep de blauwdruk hebben opgesteld voor het nieuwe Argentinië.

De conclusie kan niet anders zijn dan dat Jorge Zorreguieta medeplichtig is aan de misdrijven tegen de menselijkheid die gepleegd zijn door de junta in de periode dat hij deel uitmaakte van de regering.

Ik beschuldig de militairen in Argentinië.

De militairen hebben zich voor het karretje laten spannen van de rijke kleine elite van grootgrondbezitters en suikerindustrie. Zij hebben de dodenlijsten van deze elite overgenomen en de ongewenste personen laten verdwijnen. Dit met de meest gruwelijke en verfijnde marteltechnieken uit de historie. De folteraars werden getraind door ingehuurde experts, voormalige leden van het Franse leger die deze technieken in Algerije hadden ontwikkeld. In Argentinië zijn deze methoden verder verfijnd. Vooral de elektrische staaf die in diverse lichaamsopeningen konden worden aangebracht om daar middels elektrische schokken de meest gruwelijke ondraaglijke pijnen te veroorzaken was een geliefd instrument van de folteraars.

Er wordt altijd gesproken over 30.000 verdwenen personen. Daarnaast is een groot aantal mensen ontvoerd, op gruwelijke wijze langdurig gemarteld en weer vrijgelaten. Veelal was dit zodat deze mensen hun gruwelijke verhaal konden vertellen aan familie en vrienden die het dan wel uit hun hoofd zouden laten om subversieve activiteiten te ondernemen. Het is dus ook duidelijk dat de militairen hun folterpraktijken niet geheim hielden, zelfs niet geheim wilden houden. Het Argentijnse volk moest juist weten wat hen te wachten zou staan als ze ook maar de minste subversieve activiteiten, of zelfs maar denkbeelden, ten toon zouden spreiden.

Ervan uitgaande dat elke persoon minstens een honderdtal personen in zijn familie- en vriendenkring heeft, en aan kennissen nog meer, dan kunnen we er dus vanuit gaan dat er zeker drie miljoen Argentijnen persoonlijk familie of vrienden zijn kwijtgeraakt. Een onoverkomelijk verlies dat de rest van het leven wordt megedragen.

Het staat vast dat de militairen in de periode 1976-1983 zich schuldig hebben gemaakt aan misdrijven tegen de menselijkheid en genocide.

Ik beschuldig de Katholieke Kerk.

Zoals gebruikelijk heeft de Katholieke Kerk gecollaboreerd met de junta. Op 9 oktober 2007 is de priester Christian Federico von Wernich in Buenos Aires veroordeeld tot levenslang vanwege misdrijven tegen de menselijkheid. Getuigen hebben verklaard dat hij aanwezig was bij martelingen en ook het vermoorden van illegaal opgepakte mensen in de periode 1976 - 1983. Hoewel hij nu zijn leven slijt in de cel heeft de kerk hem nooit uit zijn functie ontheven, officieel is hij nog steeds priester. Kardinaal Bergoglio was sinds 1997 aartsbisschop van Buenos Aires en van 2005 tot 2011 hoofd van de bisschoppenconferentie van Argentinië. Volgens journaliste María Fernanda Villosio en nog eens bevestigd door Natasja de Winter melden betrouwbare bronnen dat Maxima \$200.000,- heeft gedoneerd aan Bergoglio. Ook Rafael Braun, huisvriend van de Zorreguieta's en mede-voorganger bij het huwelijk van Alexander en Maxima, behoorde tot de kliek. Uit een artikel in het tijdschrift waarvan hij (sinds 1976!!) hoofdredacteur was blijkt dat hij wist van de gedwongen verdwijningen. Op hoog niveau heeft de kerk vanaf de staatsgreep overleg gepleegd met de junta. De driehoek elite-militairen-kerk staat als een huis.

Ik beschuldig Maxima.

Dat het huwelijk uit een toevallige ontmoeting en spontane liefde is ontstaan is onwaarschijnlijk. De gearrangeerde ontmoeting in Sevilla was een leuke poging het sprookje in gang te zetten. De connecties met Argentinië zijn echter te talrijk om toevallig te zijn. Bekend zijn de vele reizen van Bernard. Zijn contact met een lid van de Zorreguieta's in 1944 is bekend. Perron was een bewonderaar van Mussolini en Hitler. Vele nazis zijn na 1945 gevlucht naar Argentinië geholpen door de KLM. Martinez de Hoz was oprichter van het WWF in Argentinië en een jager op groot wild in Afrika. Duidelijk is dus dat het geen verrassing kan zijn geweest voor Bernard, Beatrix en Willem Alexander dat de vader van Maxima betrokken was bij een moorddadig regime. Eerder lijkt het dat Maxima vanwege haar achtergrond gekozen is voor haar rol. Wie beter dan Maxima weet te zwijgen over datgene waarover gezwegen moet worden? Wie beter dan Maxima kent het spel van de machtigen, de intriges en manipulaties zo noodzakelijk om een der machtigste families ter wereld mede in stand te houden? Een familie die zijn rijkdom te danken heeft aan machtsmisbruik, uitbuiting in Nederlands Indië en handel in o.a. cocaïne en opium.

Pijnlijk detail is de aanwezigheid van Maxima bij een congres op 30 januari 2013 in Amsterdam, Feeding the World. Op dit congres konden bedrijven als Monsanto verder plannen aan het in de greep krijgen van de wereldwijde voedselproductie voor eigen gewin middels destructie van kleine boeren en totale ecosystemen. De schaal van kap van tropisch regenwoud in Zuid Amerika voor de teelt van genetisch gemodificeerde soja is ongekend. Monsanto is zijn destructieve wereldwijde zegetocht begonnen in Argentinië tijdens de dictatuur. In 1978 werd in Argentinië gestart met deze agro business. Monsanto en het WWF zijn twee handen op één buik. Monsanto vernietigt gemeenschappen en ecosystemen en het WWF voorziet het van een groen keurmerk. Het is duidelijk dat deze maffia praktijken niet beëindigd zijn toen de junta aftrad. De criminele organisatie is springlevend en zet zijn werk voort. Maxima vervult haar rol hierin.

In een uitzending van de IKON op 29 januari 2001 verklaarden echtgenotes van generaals en kolonels uit de tijd van de junta dat Zorreguieta natuurlijk wist van de moorden, zonder enige twijfel. Als iemand het kan weten dan zijn zij het wel.

Dit waren de vrouwen uit de inner circle rond de leiders van de junta waar Zorreguieta deel van uitmaakte. Deze vrouwen ontkennen het gebeurde niet en verdedigen wat er gebeurd is, zoals velen van de rechtse elite in Argentinië. Wat Zorreguieta deed was goed. Maar achteraf ontkennen dat je er van geweten hebt dat is verraad van je oude kameraden. En dat vinden deze oude dames laf.

Maxima: Het mag inmiddels duidelijk zijn waarom ik walg van je traan bij de huwelijksvoltrekking in de Nieuwe Kerk. Welk lef heb je om verdriet te suggereren aan het Nederlandse volk voor de afwezigheid op een enkele dag van de man die jouw studie betaald heeft en je vakanties in het door ex-nazi's bevolkte luxe vakantieoord Bariloche door deel te nemen aan een moorddadig regime? Heb je ooit gedacht aan de duizenden Argentijnen die hebben moeten trouwen in de afwezigheid van een ouder, grootouder, broer of zus omdat die door het regime van jouw vader was opgepakt in het holst van de nacht, afgevoerd naar één van de honderden onbekende illegale detentiecentra, gemarteld, vermoord en verdwenen? Ik denk van wel, maar het kan je gewoon helemaal niks schelen. De traan was goed gepland, er gebeurt niks op zo'n dag wat je niet met de spindokters hebt overlegd en geoefend. En je hebt geweldig succes gehad met behulp van ons koningsgezinde door ons belastinggeld betaalde NOS.

Maxima liegt in het interview met Paul Witteman en Maartje van Weegen op 18 januari 2002. Tot op dat moment gaf ik haar het voordeel van de twijfel, de dochter is niet verantwoordelijk voor de daden van haar vader. Meegaan in de ontkenning is echter je mede-schuldig maken. Kan een dochter afstand nemen van de daden van haar vader? Ja, dat blijkt uit de documentaire *Hitlers Children* waarin kinderen en kleinkinderen afstand nemen van o.a. Goering en Himmler. En voorwaar, de rol van Zorreguieta deed niet onder voor die van de ministers van Hitler.

Ik beschuldig Maxima van liegen, de leugen zijnde dat ze beweert dat ze haar vader gelooft als die zegt dat hij niet geweten heeft wat er gebeurde ten tijde van de junta. Maxima maakt zich hiermee schuldig aan het voor eigen gewin ontkennen van de misdrijven van haar vader.

Staatsbezoek aan Argentinië

De alternatieve reisgids die HIJOS op 24 maart 2006 wilde aanbieden aan Beatrix kon niet persoonlijk in ontvangst worden genomen volgens schrijven van de algemeen secretaris van Beatrix vanwege haar revalidatieproces. Het bleek echter dat Beatrix de onbeschoftheid aan de dag legde om met de staatsfokker juist op die dag, de dag van de 30-jarige nationale herdenking van de staatsgreep, te landen op het vliegveld waarvan destijds de doodsvluchten vertrokken. Jorge Zorreguieta en echtgenote werden opgepikt en ze vlogen door naar Patagonië. Diezelfde dag nog verschenen foto's in de Argentijnse media van de wandelende Beatrix, Alexander, Maxima en Jorge Zorreguieta en echtgenote tussen de gletsjers. Ook de drie prinsesjes waren erbij, deze werden tijdens het staatsbezoek bij opa en oma achtergelaten. Weer een generatie koninklijke familie onder invloed van de man die wordt beschuldigd van misdrijven tegen de menselijkheid. De Nederlandse pers zweeg en deed enkele dagen later alsof het gezelschap op 30 maart net aankwam. Die middag liep Beatrix op de Plaza de Mayo de dwaze moeders voorbij die daar nog steeds elke donderdag demonstreerden. Op het staatsbanket sprak ze mooie woorden over mensenrechten, vergetend dat Nederland tijdens de dictatuur keurig onderdelen

bleef leveren voor de Fokkers en Argentijnse militairen trainde bij Holland Signaal. Dat was in 1981, Beatrix was koningin maar heeft hier nooit over gerept in een mooie kersttoespraak. Na afloop van het staatsbezoek gingen ze nog een paar dagen op vakantie in het noorden van Argentinië in de buurt van Jujuy en de suikerplantages van Ledesma.

Ik beschuldig de Nederlandse politiek.

Sinds bekend werd dat de vader van Maxima deel uitmaakte van de junta was er uiteraard wel enige consternatie. Deze is echter op laffe wijze onder controle gebracht middels het niet laten verschijnen van vader Zorreguieta op het huwelijk van zijn dochter. En dat terwijl Prof. Michiel Baud als eindconclusie van een lijvig rapport in opdracht van de regering stelde: *Anderzijds is het ondenkbaar dat hij niets van de praktijk van de repressie en de mensenrechtensituatie heeft geweten. dat het zeer onwaarschijnlijk was dat Zorreguieta niet geweten zou hebben van de misdaden tegen de menselijkheid.* Kennelijk was het weren van het huwelijk de maximaal denkbare straf die het kabinet Kok kon bedenken voor deelname aan een bloedig regime van de toekomstige schoonvader van de toekomstige koning, en dan ook nog eens het glashard ontkennen daarvan door Zorreguieta zelf, Maxima, Alexander en niet uitgesproken maar wel duidelijk ook met steun van de hele koninklijke familie.

Verwerpelijk is dat diverse politici de afgelopen jaren verklaard hebben dat Zorreguieta wel aanwezig zou kunnen zijn bij een ophanden zijnde inhuldiging.

Het ergst denkbare scenario wordt herhaald bij de inhuldiging. In 2002 werd gehoopt op een wegebben van de commotie en daar heeft het ook enige jaren op geleken. De aandacht in de media was weg. Er was niets nieuws te melden, de misdrijven en betrokkenheid waren bekend. De afgelopen tijd zijn er gelukkig ontwikkelingen die de zaak weer onder de aandacht hebben gebracht. De rechtszaken in Argentinië gaan zich nu ook meer richten op de burger verantwoordelijken, er wordt nu gesproken over de *dictadura cívico-militar*. De Hoz wacht in huisarrest zijn rechtszaak af. Tegen Blaquier loopt een rechtszaak. Het is nog maar 1 stap naar Zorreguieta. Het is wellicht een kwestie van maanden voordat zijn zaak in behandeling komt.

Ik beschuldig het Openbaar Ministerie.

Eind 2011 is er een verzoek ingediend bij het OM om onderzoek te doen naar de rol van Jorge Zorreguieta bij gedwongen verdwijningen tijdens de periode dat hij verantwoordelijk was voor het Ministerie van landbouw. Op laffe wijze heeft het OM zijn taak naast zich neergelegd met de opmerking dat de indieners van het verzoek met meer bewijs zouden moeten komen. Dit is een wel heel vreemde reactie op een verzoek naar juist datgene dat het OM als eerste zou moeten doen, namelijk onderzoek. De bewijzen dat Zorreguieta verantwoordelijk is voor gedwongen verdwijningen tijdens zijn periode van deelname aan de regering zijn eenvoudigweg niet te ontkennen. Feit is namelijk dat hij verantwoordelijk was voor het ministerie en al zijn werknemers en feit is dat er gedwongen verdwijningen zijn geweest van medewerkers van het ministerie en dat deze gedwongen verdwijningen het werk waren van de regering waarvan Zorreguieta deel uitmaakte. Hiermee is de vraag naar onderzoek vrijwel een retorische vraag.

Ik beschuldig het Openbaar Ministerie van klassenjustitie. Vanwege het feit dat de man schoonvader is van onze beoogde koning heeft het OM ongetwijfeld onder druk van de minister van justitie het verzoek naast zich neergelegd. Het woord druk is nog te zwaar, de minister van justitie kan via een aanwijzing het

OM aansturen op momenten dat hij daar zin in heeft. Hier schiet de trias politica tekort, de rechterlijke macht komt niet eens in beeld. Het behoeft geen betoog dat de koningin volgens de grondwet het hoofd van de regering is en er dus een directe relatie is tussen het feit dat de verdachte persoon en ons staatshoofd nauwe banden met elkaar onderhouden en het feit dat datzelfde staatshoofd vrijwel direct het OM aanstuurt.

Ik beschuldig de Nederlandse media.

Toen ik op 2-2-2002 in een vrijwel lege trein naar Amsterdam reisde trof ik een vrijwel volledig verlaten stad aan. Bij de eerste koffiebar was ik de eerste gast. Ik zag bij de Beurs van Berlage een tiental mensen. Lopend naar het tot Witte Plein omgedoopte Koningsplein zag ik op de Dam enkele kleine groepjes verdwaalde mensen en verder leek het meer een spookstad tot ik op het Witte Plein een levendige bijeenkomst trof die in de loop van de dag groeide tot enkele duizenden. Toen ik 's avonds de televisiebeelden van de dag zag begreep ik dat de getoonde mensenmassa's bestonden uit Amsterdammers die rond de tijd van de rijtoer even hun huizen waren uitgekomen om langs de route te gaan staan. Maar de NOS bleek in staat een vals sprookjesachtig beeld van de dag voor te spiegelen. Uren voortslepende rapportages culminerend in de prachtig getimedede traan van maxima. Van de duizenden op het Witte Plein verzamelde tegendemonstranten slechts een korte blik in het journaal, een minuut misschien. Één enkeling in witte kledij met witte paraplu kreeg 21 seconden in de journaals van 6, 8 en 10 uur. Deze man zei iets over de leugen van Maxima bij Witteman en Van Weegen enkele dagen daarvoor. Drie maal 21 seconden tegengeluid in een oorverdovend mediacircus van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Die man was, volledig toevalligerwijs, ik. Ik had niets van doen met de organisatie, ik kende er zelfs niemand. Niemand van de vele mensen die de hele manifestatie maandenlang hadden voorbereid, toespraken gehouden enzovoort is ook maar in beeld gekomen. Nederland is een dag lang belazerd door de NOS.

Bij de doop van het tweede prinsesje in Wassenaar was een grote parkeerplaats buiten het dorp gereserveerd. Er werden bussen ingezet om de drommen mensen naar het centrum te vervoeren. Toen ik hier kwam aanrijden stond er een vijftal auto's geparkeerd en drie grote bussen stonden op mij te wachten. Ik ben keurig als enige passagier in één van deze bussen naar het centrum vervoerd. Op het pleintje stond een honderdtal mensen, waarschijnlijk winkelend publiek dat even was blijven hangen. Er was niets in het nieuws dat meldde dat de verwachte duizenden mensen niet waren komen opdagen. Het groepje HIJOS demonstranten bleef buiten beeld.

Een derde geval is de uitzending van de NOS van de doop van het laatste prinsesje. Op 20 oktober 2007 stonden we met een 25-tal demonstranten op een 30 meter van de ingang van de kerk met protestborden een uur lang te scanderen bij binnenkomst en vertrek van de 700 gasten. "Zorreguieta moordenaar" en "Asesino". De NOS heeft niets laten zien van de demonstratie die volledig hoorbaar en zichtbaar was voor alle gasten. Bij vertrek passeerden de bussen en de auto met Beatrix en Zorreguieta op twee meter van de dranghekken waar wij achter stonden. Het is niemand daar ontgaan maar verscheen niet in beeld. Maartje van Weegen vermeldde bij binnenkomst van Zorreguieta alleen dat die er nu wel bij mocht zijn omdat het een privé aangelegenheid was. Een privé aangelegenheid waar Beatrix plaatsnam naast een massamoordenaar. Dit in een kerk dat een huis van rechtvaardigheid zou moeten zijn, of je nou gelovig bent of niet. Welke dominee durft zo'n dienst te

leiden? Welk weldenkend mens neemt deel aan een bijeenkomst waar de massamoordenaar prominente gast is? Een privé aangelegenheid waarbij 700 Nederlandse en buitenlandse politici en leden van koninklijke families waren uitgenodigd. Zo privé dat het integraal werd uitgezonden op de Nederlandse staatstelevisie. We kregen een sprookje voorgeschoteld, volksvermaak. Geschiedsvervalsing op de dag dat het gebeurde. Een meer perfecte publiciteitsmachine kun je je niet bedenken.

Ik beschuldig de NOS van het in stand houden van de sprookjesachtige sfeer rond het koninklijk huis. De NOS misbruikt belastinggeld ten faveure van het koninklijk huis in plaats van de waarheid te vertellen. De NOS spant zich in om het koninklijk huis van een positief imago te voorzien. De NOS is medeplichtig aan de ontkenning van de schuld van Zorreguieta, Maxima en de hele koninklijke familie. Ik beschuldig het deel van de Nederlandse media dat niet duidelijk maakt wat de waarheid is rond Zorreguieta, dat verzuimt de conclusie te trekken dat iedereen die meedoet in de leugen mede schuldig is, dat daarmee de straffeloosheid mede in stand houdt, van medeplichtigheid achteraf aan de misdrijven tegen de menselijkheid die tijdens de junta zijn gepleegd.

Samenvattend

Degenen die de misdrijven bedacht hebben zijn schuldig. Degenen die de misdrijven hebben uitgevoerd zijn schuldig. Degenen die ontkennen dat Zorreguieta verantwoordelijk is voor de misdrijven zijn schuldig. Iedereen die kritiekloos verkeert in gezelschap van Zorreguieta, in de kerk, op het verjaardagsfeest voor de veertigste verjaardag van Willem Alexander en van Maxima, delen allemaal in de laffe ontkenning van de waarheid.

Nederland, dat accepteert dat Zorreguieta hier vrijelijk in- en uitreist, maakt zich achteraf medeschuldig aan zijn misdrijven tegen de menselijkheid.

De koninklijke familie en de regering hopen waarschijnlijk met de mededeling dat Zorreguieta niet komt bij de inhuldiging de angel eruit is. De angel heeft echter een grote ongeneeslijke etterende zweer achtergelaten.

Zoals de Argentijnen zeggen:

Ni olvido ni perdon

niet vergeten niet vergeven.

Enkele Bronnen

boeken

Prof. dr. Michiel Baud, Militair geweld, burgerlijke verantwoordelijkheid. Argentijnse en Nederlandse perspectieven op het militaire bewind in Argentinië (1976-1983) (Den Haag: SDU, 2001).

Alejandra Slutzky. 2003. De Stilte.

Ceferino Reato. 2012. Disposición Final.

Robben, A.C.G.M. 2005. Political Violence and Trauma in Argentina.

Jan Thielen. 2001. Zorreguieta.

internet

Silence of the Pandas, <http://vimeo.com/51980676>

Aangifte 2011. http://www.aangiftezorreguieta.nl/images/Aangifte_Zorreguieta.pdf

Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden: <http://www.onderzoekoorlogsmisdaden.nl/www.hijos.nl>

www.staatsbezoekargentinie.nl

<http://nos.nl/koningshuis/video/18792-maxima-over-het-videlaregime.html>

<http://www.geschiedenis24.nl/nieuws/2012/maart/Zorreguieta-moet-er-van-af-hebben-geweten.html>

http://brandpunt.kro.nl/seizoenen/2011/afleveringen/30-10-2011/fragmenten/het_geweten_van_zorreguieta

http://www.eenvandaag.nl/buitenland/41883/discussie_over_jorge_zorreguieta_laait_weer_op